

*Gedachten bij een bijzondere grafsteen  
door pastoor Rainer Kanke*

Hoe komt het dat deze steen mij zo aanspreekt?  
Zijn kleur: hemelsblauw, hoopvol blauw, Mariablauw.  
Zijn rondingen: zachtaardig, zonder scherpe kantjes.

Zijn vorm: een afgesloten geheel  
dat toch boven zichzelf uitwijst.

Het kruis in het midden:  
symbool van het geloof dat leven schenkt.

Het venster in het midden:  
het geeft uitzicht op de andere kant.

Christus zelf is de levende steen,  
door de mensen verworpen,  
maar uitverkoren en kostbaar in het oog van God.

Laten wij onszelf als levende stenen  
voegen in zijn bouwwerk (vgl. 1 Petrus 2,4-5).

*Foto voorzijde:*

*Grafsteen van Jacques Verheijen, door hemzelf ontworpen.  
Van hem zijn o.a. ook de kerkrampen in de H. Landricuskerk.*



## Allerzielen 2019 - 2020

### HH. Landricus & Edith Stein, Echt

Met een kerkelijke dienst namen wij afscheid van

Brigitte van Sminia - van Hooijdonk	51 jaar
Hratsjk Moeradian	69 jaar
Eugenie Vrehen	89 jaar
Zuster Lucinia Joris	99 jaar
Nellie Zee - Smeets	81 jaar
René Linssen	72 jaar
Lucie Ophelders - Corten	97 jaar
Fieny Heiligers - Reijnen	89 jaar
Mia Beckers - Leenders	86 jaar
Mia Muijres - van den Hombergh	84 jaar

Frits Didderiens	94 jaar
Frans Vaessen	84 jaar
Paul Konings	64 jaar
Toos Peerboom - van Kempen	93 jaar
Annie Schoenmakers - Hoenjet	87 jaar
Tjali Krul	94 jaar
Bèr Linssen	82 jaar
Henk Cloudt	66 jaar
Mia Delsing - Kerkhofs	96 jaar
Fientje van Hout - Wilms	90 jaar
Leo Smeets	79 jaar
Jos Meisters	82 jaar
Elly Houben - Lennartz	88 jaar
Miep Heemskerk - Vaessen	96 jaar
Zuster José van Klaveren	84 jaar